

De Stilte Vind Ik Raar

door Barbara Stewart

Ik woon op derde etage
Er is geen dak op mijn balkon
Op warme zonnige dagen
Kan ik genieten van de zon

Ik sta daar alleen
Kijk om me heen
Wat zie ik op het G.W.L. terrein?

Een vrouw die haar hond uitlaat
Joggers op afstand van elkaar
Een man die een wandeling maakt
De stilte vind ik raar

Geen kinderen aan het spelen
Terwijl de scholen zijn al dicht

Ik zit
Mijn gezicht tegen de zon
Ogen dicht
Wat hoor ik om me heen
Op het G.W.L. terrein?

Ik hoor het geluid van vogelzang
Tussen de bomen heen en weer
Het zacht gedreun van ver weg verkeer
Geen vliegverkeer in de atmosfeer

De lucht voelt schoner en fris

Bijna twee uur
De zon glijdt achter
De hoge rode baksteen muur
Ik loop binnen
Naar de woonkamer
Het is donker
Stil
De stilte vind ik raar
Ik wil een wandeling maken.....