

*Buiten is het stil
Ongewoon stil
Geen auto's
Geen mensen
Niets
Maar in mijn hoofd
In mijn hoofd is het druk
Druk met gedachten
Emoties
Onrust, verdriet, bezorgdheid
Komt het ooit nog goed
Met de wereld
Met mij
De mensen om mij heen
Ben ik bang
Voor wat nog komen gaat
Of juist nooit meer komt
Tranen rollen over mijn wangen
Zoals de aarde
Misschien al veel langer huilt...*

20-03-2020

*Ik fiets
Harder
En harder
Waarheen
Weet ik niet
Maar
Maakt het uit?
De stad
Die altijd
Zo vertrouwd aanvoelde
Is veranderd
Ik zie het
Ik voel het
Ook al schijnt de zon
Verwarmen
De zonnestralen
Mijn huid
Op een bijna
Geruststellende manier
Alsof ze wil laten weten
Dat het allemaal goedkomt
Maar desondanks
Blijf ik achter
Met twijfels
Zorgen
Die zelfs de zon
Niet geheel kan wegnemen*

11-04-2020